

OIKOS



Toerist in eigen stad

Nummer 5, december 2013

- Schatkamer Domplein
- Interview met Gideon Bolt
- Stage lopen bij Ministerie I&M
- Buitenlandse Binex Brussel





Wat heeft het **Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)** jou te bieden?

- Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen in Nederland
- Als KNAG-lid ontvang je 9 keer per jaar het kwaliteits tijdschrift *Geografie*, de actuele en toonaangevende informatiebron voor geografen in Nederland
- Toegang tot de website om de artikelen uit *Geografie* te doorzoeken

Met het KNAG vind je de weg in de geografie, voor nu en later. Maak van het KNAG ook jouw vereniging. Als student betaal je slechts € 33,50 per jaar voor het lidmaatschap. Meer weten? Kijk op www.knag.nl, vul het onderstaande aanmeldingsformulier in, bel (030) 7115 110 of kom langs op Kromme Nieuwegracht 66. Als welkomstcadeau ontvang je een populaire fiets- of wandelgids uit de serie *Geografische Routes* of de *Kleine Geografie van Nederland* of een t-shirt met 'I love AK'. Wij zullen je met veel plezier begroeten.

Ik word lid van het KNAG tot wederopzegging (voor 1 november) en geef toestemming voor automatische afschrijving van het lidmaatschaps-geld. Voor heel 2013 is dit € 33,50 (studententarief). Het lidmaatschap gaat in met het eerstvolgende nummer van *Geografie*. Ik betaal alleen voor de resterende maanden van het kalenderjaar.

Ik ontvang als welkomstcadeau (keuze aankruisen):

Geografische Route:

- GR3 Wageningen/Doorwerth
- GR5 100 jaar Wonen in Amsterdam
- GR6 Amsterdam De Pijp/Nieuw-Zuid
- GR7 A'dam Tuindorpen en buitenwijken
- GR8 Zaltbommel/Tiel
- GR9 Noordoostpolder
- GR10 Limburg Grensmaas

Kleine Geografie van Nederland

T-shirt 'I love AK'

- S M L XL XXL
- grijs (m) groen (m) blauw (v)

Datum

Handtekening

Achternaam	m / v
Voorletter(s)	
Roepnaam	Geboortedatum
Titel(s)	
Adres	
Postcode/Plaats	
Land	
Telefoon	Telefoon mobiel
E-mail	
Bank/gironummer	
Studie	
Instelling	
Studierichting	
Specialisatie(s)	
Jaar aanvang studie	
Studentnummer	

Stuur dit aanmeldingsformulier – een kopie mag ook – in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar KNAG, Antwoordnummer 1018, 3500 ZA Utrecht. Afgeven op Kromme Nieuwegracht 66 kan natuurlijk ook.

Inhoudsopgave

4	Voorwoord, kreten van het bestuur
	Thema: Toerist in eigen stad
5	Studentenkorting in Utrecht
7	Op en rondom het Domplein
9	Wist-je-datjes
10	Tips van de redactie
	Onderwijs en Arbeidsmarkt
12	Docenten zijn ook mensen: Gideon Bolt
14	Stage bij Ministerie Infrastructuur & Milieu
18	Study Abroad Kenniscentrum - EGEA Utrecht
20	BuddyGoDutch
	Activiteiten en Commissies
22	Introductieweek
24	Introductieweekend
25	Bestuurswissel
27	CLBA
28	Buitenlandse Binex Brussel
30	Aankondigingen / Colofon

Redactioneel

Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch echt de laatste oikos van de commissie 2012-2013! De kerstvakantie staat inmiddels al weer bijna voor de deur en het is goed koud buiten, tijd dus om met je neus in deze nieuwe oikos te duiken onder het genot van een goede kop koffie of chocolademelk! Heel veel leesplezier en aan de nieuwe commissie: heel veel succes!

Heb je vragen, op- of aanmerkingen over de oikos? stuur dan even een mailtje naar vugs@uu.nl!

Voorwoord

Kreten van het bestuur

Beste lezer,

Na een aantal maanden flink zwoegen is de kerstvakantie weer in zicht! Even bijkomen van het in de collegebanken zitten, wellicht met kerst je familie weer eens zien om vervolgens knallend het nieuwe jaar in te gaan vol met goede voornemens. Een tip voor een goed voornemen die wij je kunnen geven is om de stad waar je studeert te leren kennen. Het is namelijk zonde om wel te studeren in zo een geschiedenisrijke stad, maar er helemaal niks van af te weten!

Het thema van deze oikos is "Toerist in eigen stad". Als toerist in Utrecht is het beklimmen van de Dom natuurlijk een van de dingen die je gedaan móet hebben. Vanaf daar kun je de andere bezienswaardigheden van Utrecht van boven zien. Zo zie je de Oudegracht, de Neude, Janskerkhof, maar ook de vele fietsers bij het station en de studentenflats. Het Middeleeuws centrum is makkelijk te voet te verkennen waarbij je langs genoeg interessante plekjes komt. Om even uit te rusten stap dan het oude stadskasteel van Utrecht, Oudean, binnen om een echt Utrechts biertje te drinken. Mocht je specifieke kennis willen op doen, breng dan een bezoek aan het Rietveld-Schröder huis, het Spoorwegmuseum of het Dick Bruna huis. In deze oikos staat onder andere de schatkamer op het Domplein centraal, waar je sporen uit het verleden van Utrecht kan ontdekken. In een interview met Gideon Bolt vertelt hij dat hij wel zeker meer is dan alleen docent. Verder staat er in het katern

arbeidsmarkt en onderwijs een verhaal over een stage bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het gedeelte activiteiten en commissies vind je allerlei verslagen en foto's van de afgelopen introductieweek en de buitenlandse binex naar Brussel. Ook de CLBA komt aan bod. Voor alle andere artikelen kijk je natuurlijk even in de inhoudsopgave! Veel plezier met het lezen van deze oikos!

Namens het 92e V.U.G.S.-bestuur en het XVIIIe V.U.G.S.-Lustrumbestuur,
Met vriendelijke groet,

Puck Jeekel h.t. Voorzitter
Jurjen Veldhuijzen e.t. Voorzitter



Studentenkorting

Kortingen in Utrecht

Lisan, redactie - Als arme student bestaat het leven uit droge crackers eten, op zondagavond moeders koelkast leegroven, de schouders ophalen bij het derde gat wat in je trui verschijnt en heel veel gratis koffie drinken op de V.U.G.S.-kamer. Maar dit geldt natuurlijk alleen voor degenen die het wonder genaamd studentenkorting nog niet hebben ontdekt! Voel jij je aangesproken? Dan volgen hier een aantal nuttige tips speciaal voor jou.

Het begint allemaal bij de Knaek. Bemachtig hem voor 10 euro via www.knaek.nl en er gaat een wereld van korting voor je open. Begin je avond op de bank met een pizza van Domino's en ontvang tot 50% korting. Ga vervolgens met vrienden bier drinken bij Mick O'Connells en je krijgt de 2de pitcher gratis. En als je dan na het uitgaan weer honger hebt kun je bij La Brochette terecht waar je voor de 2de snack niet hoeft te betalen. Naast voedsel en drank kun je ook korting scoren op lenzen bij Specsavers, fietsen en reparaties bij Wheels, hardloopuitrusting bij Runnersworld en klusmateriaal bij de GAMMA (zie www.knaek.nl voor meer aanbiedingen en de voorwaarden). Voor de milieubewuste en diervriendelijke student is er de DuKo, wat staat voor duurzame korting voor studenten. Deze kortingspas is aan te schaffen voor 1 euro op de kamer van Storm en geeft korting op vele duurzame producten in Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan kleding van Nukuhiva, de La Rustica van New York Pizza, yoghurt bij de Yoghurt Barn en parfum van de Bioparfumerie (kijk voor meer aanbiedingen op www.dukostudent.nl).

Vind je het te veel gedoe om achter een kortingspas aan te gaan? Dan blijven er nog genoeg opties over om in Utrecht

gemakkelijk die studentenkorting te pakken. Bij Vredenburg kun je bijvoorbeeld al voor 10 euro (i.p.v. 30) naar een concert wanneer je 45 minuten voor aanvang een kaartje koopt. Als muziek niet jouw ding is, maar je wel zo snel mogelijk van die opkomende winterdip af wilt; ga dan voor wat extra vitamine D naar Sunday's waar je 20% korting krijgt op een zonnebanksessie. Geen tijd voor fratsen, maar wel behoefte aan een nieuw telefoonabonnement? Kijk dan even op de website van hi, want daar krijg je tot 20% extra korting op vertoon van je ov-jaarkaart.

Naast boodschappen doen en eten bestellen kunnen wij studenten ook voordeel uit eten, wat een mazzelaars. De studentenhap is een bekend fenomeen en wordt in een grote stad als Utrecht veel aangeboden. Helaas hanteert ieder eetcafé een andere dag en prijs, wat de gemiddelde student toch af en toe wat verwart. Heb jij vanavond geen zin om te koken, maar ook geen geld voor een uitgebreid diner? Check dan even www.studentenhappen.nl voor een actueel overzicht van de dagaanbiedingen gerangschikt op prijs.

Voor de luie V.U.G.S.'ers onder ons valt er online ook heel wat te halen. Amigo Amigo is sinds kort opgestart in Utrecht

en gaat op zoek naar aanbiedingen waar studenten graag gebruik van willen maken. Het gaat hier vaak om grote korting op relatief dure restaurants, uitstapjes en behandelingen. In feite werkt het dus als een soort Groupon, maar dan speciaal voor studenten. Aanbiedingen die al voorbij zijn gekomen zijn bijvoorbeeld een hot stone massage van 45 euro voor 19 euro, een 2-daagse GVB golfcursus van 281 euro voor 39 euro en verschillende aanbiedingen voor kaartjes voor feesten tijdens ADE. Schrijf je in via amigoamigo.nl en je krijgt meteen een mailtje over de aanbiedingen van deze week.



Op en rondom het Domplein

schatkamer en het academiegebouw

Tim, redactie - Iedereen is er wel eens geweest: het Domplein ligt in het midden van Utrecht, vlakbij de grootste toeristische attractie van Utrecht (de Dom) en het welbekende van de Universiteit Utrecht, het Academiegebouw. Een belangrijk plein zou je denken, maar toch speelt er op dit moment meer.

Het Domplein is al vele eeuwen het centrum van Utrecht. De Romeinen bouwden een fort vlakbij dit gebied, aangezien de Vecht op dit punt doorwaadbaar was. Later heeft de monnik Willibrord in de restanten van dit fort een kerk gebouwd: dit was de voorloper van wat nu de Domkerk is. De kerk zelf werd in 1248 gebouwd, de bekende Domtoren kwam er pas in de veertiende eeuw. Het Domplein werd gedomineerd door de Domkerk, die een enorm deel van het plein in beslag nam. Helaas kwam hier in 1674 een einde aan, toen de beruchte tornado het middenschip van de Dom compleet vernietigde. Pas na anderhalf eeuw waren alle resten van het middenschip opgeruimd. Elk nadeel heeft echter zijn voordeel, want dit betekende dat het Domplein opeens veel groter werd. Dit bood nieuwe perspectieven.

Ook een prachtig gebouw is het Academiegebouw, het hoofdgebouw van onze Universiteit Utrecht. In het gebouw zijn vaak ceremonies te vinden en ook promoties en uitreikingen van de bachelor- en masterdiploma's vinden hier plaats. Opvallend is hierbij dat er op een gegeven moment ruzie was in welke stijl het Academiegebouw moest worden gebouwd. De strijd tussen de neogotische stijl (aangehangen door de grote Cuypers) en de neorenaissances-

tijl werd gewonnen door de laatste, al vond de minister van Binnenlandse Zaken dat niet leuk. Hij liet vlak naast het Academiegebouw een Neogotisch poortje naar de Dom bouwen als wraak. Vlak voor het Academiegebouw staat een grote koperen bol genaamd Sol: dit stelt één-miljardste van de zon voor. De bol is gebouwd voor het 100-jarige jubileum van het Academiegebouw en –hoe kan het ook anders- het 350-jarige jubileum van de faculteit Sterrenkunde (die overigens niet meer bestaat).

Ook prominent aanwezig op het Plein is een standbeeld van Jan van Nassau. Dat zegt je misschien niet heel veel, maar hij was initiatiefnemer van de Unie van Utrecht, de unie die de Gewesten bijeenbracht om gezamenlijk te vechten tegen de Spanjaarden in de zestiende eeuw. Ook staat er tussen de Domkerk en de Domtoren een verzetsmonument. Hier wordt elk jaar de Dodenherdenking gehouden in Utrecht. Ook staat er een gedenksteen voor de vervolging van Utrechtse homoseksuelen in de 17e eeuw. Aan het eind van de 17e eeuw waren de ruïnes van het ingestorte deel van de Domkerk een ontmoetingsplek voor homoseksuelen. Hieraan werd in 1730 abrupt een eind gemaakt door de 'Utrechtse sodomieprocessen', waarbij 18 homoseksuelen ter dood werden gebracht en gewurgd

werden. Gelukkig heeft de gemeente Utrecht zich er volledig van gedistantieerd.

Op dit moment is er een initiatief bezig van de gemeente Utrecht om de oude historie van het Domplein naar boven te halen door middel van een zogenaamde Schatkamer. Op dit moment zijn ze op het plein bezig met het bouwen van een schatkamer waar de archeologische vondsten op het Domplein, zoals het oude Romeinse fort en de restanten van het verwoeste deel van de Domkerk, kunnen worden vertoond. In 2010 is de eerste schatkamer geopend en in 2014 zal de tweede schatkamer klaar zijn. Als je geïnteresseerd bent in de bouw van deze Schatkamer, en ook in de interessante geschiedenis van het Domplein, er zijn tickets verkrijgbaar via het VVV-kantoor.

Niet alleen is er een rondleiding, maar voor de echte fans is er ook een speciale interactieve iPhone-app te vinden over de geschiedenis van het Domplein en wat er zich allemaal heeft afgespeeld op het Domplein. Met GPS loop je mee door de geschiedenis van het Domplein!

Natuurlijk kan je het ook rustig aan doen en de grootste attractie van Utrecht bekijken: de Domtoren. Vanuit deze toren kan je de gehele stad bekijken en het is natuurlijk iets wat je als Utrecht-student wel een keertje gedaan moet hebben! Als student mag je er voor 7,50 op. Als je ook nog de schatkamer in wil is er een combinatie mogelijk, voor 10,50 kan je Utrecht in het verleden ontdekken en Utrecht in het nu overzien!



Wist-je-datjes

Alles over toerisme

Fabian, redactie - Toerisme is een gigantische economische sector en voor sommige landen en regio's de belangrijkste bron van inkomsten. Reden genoeg om ook hierover een wistjedatjes-pagina te maken. Helaas is dit wel de laatste van deze jaargang.

- Utrecht behoort volgens de Lonely Planet tot de '10 of the world's unsung places', waarschijnlijk omdat de lokroep van Amsterdam sterker klinkt voor buitenlanders. Desondanks ontvangt de stad ongeveer 25 miljoen bezoekers per jaar. Deze mensen brengen 550 miljoen euro in het laatje van onze Domstad.

- Frankrijk is echter het land dat het meest wordt bezocht door toeristen ter wereld. Zo hebben er al meer dan 250 miljoen mensen de Eiffeltoren bezocht. Eén daarvan was yolo-koning Franz Reichelt die in 1912 zijn nieuwe parachutepak wilde testen en vanaf de Eiffeltoren naar beneden sprong. Helaas deed het pak het helemaal niet en was dat het einde van Franz. Het geestige maar ook treurige filmpje van zijn domdemanssprong is te vinden op youtube.

- Het drukste vliegveld ter wereld is het Hartsfield – Jackson Atlanta International airport met meer dan 95 miljoen passagiers en bijna een miljoen vluchten in 2012. Schiphol staat wat dat betreft op plek zestien met 51 miljoen passagiers in 2012.

- Er vliegen minstens 61.000 mensen in vliegtuigen door de lucht boven de Verenigde Staten op elk moment van welke dag dan ook.

- Chinese toeristen hebben pas vanaf 2008 de mogelijkheid om de Verenigde Staten te bezoeken.

- De minst bezochte regio ter wereld (niet geheel verrassend) is Antarctica. Minder dan 1% van de wereld is er ooit geweest.

- In tegenstelling tot wat veel mensen claimen, is de Chinese muur niet zichtbaar vanuit de ruimte. Tenzij je natuurlijk een foto van de Chinese muur meeneemt in je ruimteschip.

- Al het geld dat in de beroemde Trevifontein in Rome wordt gegooid (ongeveer 3000 euro per dag), wordt 's avonds opgehaald en gedoneerd aan een goed doel.

- De duurste hotelsuite ter wereld is de Royal Penthouse Suite in het President Wilson Hotel in Geneve, Zwitserland. Een nachtje in deze suite kost slechts 65 000 dollar. Bij de prijs inbegrepen zitten 12 kamers met kogelvrije ramen en deuren, een privélift, een biljartzaal, een bibliotheek en een fitnessruimte.

- Nederland heeft gemiddeld de duurste hotels van Europa. Vooral Amsterdam is niet goedkoop, met een gemiddelde kamerprijs van 115 euro per nacht. Culturele zondagen

Wat te doen in Utrecht

Tips van de redactie

Redactie - Er valt heel veel te beleven in onze eigen stad, maar je moet wel weten waar je wat kunt vinden natuurlijk! De commissie heeft een aantal leuke evenementen en bezienswaardigheden voor je op een rijtje gezet.

Culturele Zondagen

Door Culturele Zondagen wordt zo'n 7 tot 8 keer per jaar een één- of meerdaags cultuurprogramma georganiseerd met een specifiek thema. Het is ontstaan in 2002 en heeft sindsdien veel succesvolle activiteiten georganiseerd in samenwerking met Utrechtse culturele instellingen en organisaties. Culturele Zondagen organiseert erg veel verschillende activiteiten, kijk voor een compleet overzicht op www.culturelezondagen.nl. Een aantal leuke evenementen begin 2014 wordt hieronder beschreven!

Zondag 12 januari: Begin cultureel jaar
Op deze dag wordt de start van een nieuw cultureel jaar gevierd. Op deze zondag bieden verschillende culturele instellingen previews van het aanbod dat het komende jaar aanwezig is in deze culturele instellingen. Voor meer informatie kijk op de site!

1 & 2 maart 2014: Kijken, Kijken, kopen
Tijdens deze dagen zullen winkels, restaurants en hotels verschillende voorstellingen en unieke optredens aanbieden. Zeer uiteenlopende artiesten, performers en kunstenaars zullen de revue passeren deze avond en hiermee zorgen ze ervoor dat het centrum van Utrecht een groot bruisend, cultureel podium wordt.

24 & 25 mei 2014: City Future Program
Aan de hand van verschillende thema's zoals; werken, ontmoeten, winkelen, uitgaan en verkopen ga je op deze culturele zondag kennis maken met de stad van de toekomst. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de ideeën en wensen van de nieuwe stedelingen; oftewel Generatie Z. Als burger en individu willen we steeds meer invloed hebben op de vormgeving van onze omgeving. Wat betekent dit voor onze toekomstige winkels, pleinen, vrijetijdspotjes en cultuurlocaties; hoe gaan deze eruit zien? Op zondag zal dit dialoog plaatsvinden en op de zaterdagavond wordt er een kennisevenement georganiseerd.

Spijkers met koppen

Wanneer het sneeuwt, regent en waait tijdens onze Nederlandse winters kun je op zaterdag tussen 12 en 14 uur in de Florin luisteren en ook kijken naar het radioprogramma Spijkers met Koppen. Al 25 jaar behandelt het radioprogramma actuele thema's op humoristische wijze met cabaretiers als Leo Alkemade en Niels van der Laan, aangevuld met live muziek van dit seizoen met onder andere The New Shining en Eefje de Visser. Iedere zaterdag zitten Dolf Jansen en Felix Meurders met verschillende gasten in een vol en

gezellig Florin. Wil je hier bij zijn? Je kan je aanmelden via de website.

Geocachen in de Jan van Lingtuin

Wat is er nou lekkerder dan op een frisse wintermorgen met een gevulde thermosfles in je tas goed verborgen plekjes in Utrecht te verkennen? Dat is in ieder geval wat ik het liefst doe op zo'n dag, en vandaar ook mijn tip aan jullie: Ga erop uit! De leukste manier om de meest gekke plekken in Utrecht te leren kennen is wel door te Geocachen. Ga daarvoor naar www.geocaching.nl en voer de gevonden coördinaten in in een draagbare GPS. Wat volgt is een zoektocht naar een verborgen plaats waar je in een logboek kunt laten zien dat je de plek hebt gevonden. Soms bevinden zich ook voorwerpen bij het logboek, die je mee kunt nemen om in een andere cache te verstoppen. Zo reizen deze voorwerpen de hele wereld over! Een leuke plek om te beginnen met Geocaching is de Jan van Lingtuin. In 1976 adopteerden buurtbewoners een stukje braakliggend terrein langs de Vecht en maakte Jan van Ling een tuinontwerp voor dit verzonken perceel. Deze gemeenschappelijke tuin wordt nog altijd onderhouden door buurtbewoners. Hoewel je snel aan de tuin voorbij zou rijden, is deze echter wel vrij toegankelijk voor het publiek. Een goed verstopte plek die de moeite waard is om te zoeken!

Spoorwegmuseum

Als geograaf, en vooral als geograaf met interesse in vervoer, is het Spoor-

wegmuseum de moeite waard. In 1927 begon het Spoorwegmuseum in een kantoortje van de NS, maar pas in 1953 werd het museum verplaatst naar het –toen nog verlaten – Maliebaanstation in Utrecht-Oost. Je kan er zelfs met de trein heen, eens per uur gaat er een sprinter naar het spoorwegmuseum. Wat het mooie is van het Spoorwegmuseum is dat het niet alleen een kijkmuseum is, maar ook een doemuseum, al zeggen ze het zelf. Er zijn verschillende werelden met allemaal een verschillend thema. Ga bijvoorbeeld op reis naar een Engels mijndorp of ontdek nieuwe werelden met de Oriënt Express. Ook op het buitenterrein –al hoop ik dat het niet te koud is- is veel te beleven. Je kan in seinhuisjes chillen en er valt te ontdekken hoe seinen en wissels werken. Kortom, een dag om nooit te vergeten, vooral niet voor de echte treinfanaat!

Docenten zijn ook mensen

dr. Gideon Bolt

Janny, redactie - Gideon Bolt is 41 jaar en woont in Culemborg samen met zijn vrouw, zoon (11) en dochter (6). Op de Universiteit Utrecht is hij universitair docent stadsgeografie en methoden en technieken.

Wat zijn uw hobby's?

Ik hou van wandelen in de natuur, muziek luisteren en stedentripjes. Verder doe ik aan volleyballen. Ik ben zelfs onlangs 5e geworden op het nationaal kampioenschap (weliswaar in de categorie recreanten mix). Verder ben ik de teamleider van het voetbalteam van mijn zoon (Vriendenschaar D6). Tot slot ben ik recent begonnen aan een cursus Italiaans voor beginners. Het is wel weer wennen om in de schoolbankjes te zitten. Helaas blijven de woordjes minder goed hangen dan vroeger.

Wat is uw lievelingsfilm? / Wat is uw lievelingsboek?

Ik heb niet echt een favoriete film. Een van de laatste films die ik heb gezien is "Nightrain to Lisbon". Die vond ik erg mooi. Mijn favoriet boek is "Publieke Werken" van Thomas Roosenboom. Wat was uw lievelingsvak op school? Geschiedenis. Dat kwam mede door de boeiende manier waarop mijn geschiedenisleraar kon vertellen. Vooral het oude Griekenland boeide mij enorm. Daar heb ik ook nog een heel goed werkstuk over geschreven (op de typemachine!) met als titel "De Griekse geschiedschrijving vanuit marxistische perspectief". Ik vraag me wel af of ik toen wel echt begreep wat ik allemaal opschreef.

Hoe was u als student?

Ik heb hier gestudeerd van 1990 tot 1996. Het was in die tijd heel normaal om 6 jaar over de studie te doen, omdat je ook 6 jaar studiefinanciering kreeg. Ik had dubbel geluk, want ik zat in de laatste lichting die 6 jaar studiefinanciering kreeg en de eerste lichting die niet in militaire dienst hoefde. Als ik dus 4 of 5 jaar over mijn studie had gedaan, dan had ik weer veel tijd verspild aan zinloze bezigheden op de hei. Zoals veel studenten begon ik vaak op het laatste moment met leren van de stof voor het tentamen. Toch pakte dat bijna altijd goed uit en haalde ik hoge cijfers. Desondanks was ik in mijn eerste jaren niet echt een voorbeeldige student. Vaak was ik niet zo sterk geboid door de stof en bij werkgroepen hield ik me het liefst op de achtergrond. Pas toen ik me in de stadsgeografie ging specialiseren raakte ik meer gedreven, wat culmineerde in een kloeke scriptie over de huisvesting van Turken in drie middelgrote steden. Ik heb toen heel had gewerkt om 250 ingevulde enquêtes te krijgen. De vragenlijst had ik laten vertalen in het Turks (een behoorlijke investering voor een student) en ik heb een steekproefkader gemaakt door de telefoonboeken van Den Bosch, Delft en Amersfoort door te pluizen op Turkse namen. Als student-assistent van Alphons de Vocht heb ik veel er-

varing op kunnen doen met statistiek. Samen met de goede scriptie die ik had geschreven maakte dat mij een goede kandidaat voor de promotieplek die ik in 1996 kreeg.

kinderen. Als het zou kunnen, zou ik weer eens een paar maanden rondtrekken door een land als Indonesië, zoals ik in mijn studententijd deed. Voorlopig blijft dat echter bij dromen.



Geografen reizen vaak. Hoe ziet uw ideale vakantie er uit?

Met de kinderen ga ik het liefst kamperen in Frankrijk. De bestemming laten we dan afhangen van het weer. We veranderen dan ook een paar keer van camping om steeds weer een andere omgeving te kunnen ontdekken. De ideale vakantie is er natuurlijk een zonder

Stage lopen bij...

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ehsan Nouzari, gastschrijver - **Waar wil je later terecht komen als planoloog? In de wetenschap of de praktijk? Een vraag waar de meeste studenten die planologie studeren al een antwoord op hebben, namelijk de praktijk. Ik herinner me nog heel goed het eerste hoorcollege Inleiding Planologie van Tejo Spit en toenmalig docent Paul Zoete. Beide heren vertelde dat we allemaal op de universiteit worden opgeleid tot wetenschapper, maar dat 95% van ons terecht komt in de praktijk. Raar natuurlijk dat de opleiding planologie op de universiteit daar niet op is afgestemd, waarop Tejo Spit antwoordde dat er ergens een verschil moet zijn met niet WO studenten, wat erg logisch klinkt. De vraag hierbij is echter of ons beeld van de praktijk als student wel overeenkomt met onze verwachtingen. Dat veel studenten de praktijk in willen is daarnaast ook niet zo gek. Na een driejarige Bachelor en éénjarige Master Planologie sta je niet te springen om nog lang op de universiteit rond te hangen. Je hebt aan het einde van je studieloopbaan naar je gevoel al genoeg artikelen gelezen, papers geschreven en onderzoek gedaan, waardoor je wat anders wilt.**

Ook ik als laatste jaar Bachelor student Planologie had dat gevoel. Om praktijkervaring op te bouwen en meer te leren over de praktijk ben ik opzoek gegaan naar een stage en ben ik uiteindelijk bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) beland. Bij I&M ondersteun ik de Structuurvisie Ondergrond dat op dit moment wordt opgesteld door het Rijk. De Structuurvisie Ondergrond gaat over vrijwel alle thema's met betrekking tot de ondergrond en wordt opgesteld, omdat het even kort gezegd een rommeltje is in de bodem. Los van het feit dat dit bovengronds tot verschillende ruimtelijke problemen leidt, zorgt het er ook voor dat enkele nationale belangen in gevaar zijn gekomen. De structuurvisie wil deze belangen beschermen door de ondergrond te ordenen en in afstemming te brengen met de bovengrond. Zoiets is in Nederland nog in beperkte mate gedaan, waardoor de structuurvisie als vernieuwend kan

worden beschouwd.

Nu al de achtergrondinformatie is behandeld kan ik eindelijk ingaan op mijn eigen ervaring op het ministerie en op de vraag of de praktijk wel een plek is waar je uiteindelijk terecht wilt komen. Mijn eerste ervaring heeft betrekking op het belang van inhoud. De inhoud op papier (schrijven van stukken of onderzoek) is in de praktijk lang niet zo belangrijk als in de wetenschap. Dit had ik ook gehoord van een planoloog werkzaam in de provincie Flevoland tijdens een gastcollege bij het vak planningstelsel vraagstukken van Guido Wallagh. Hij gaf tijdens het college aan heel erg gefixeerd te zijn geweest op de inhoud van stukken tijdens zijn eerste baan. Uiteindelijk kwam hij erachter dat het meer gaat over hoe je als planoloog functioneert in het proces. Ook ik heb dit mogen ervaren. De inhoud op papier wordt idealiter bepaald

en vormgegeven, zoals dat gaat in de democratische Nederlandse plan- ningspraktijk, door en in samenspraak met diverse belanghebbende par- tijen in de maatschappij. Zelfs in de probleemstellingfase worden andere partijen ingeschakeld om onderzoek te doen of een inventarisatie te maken van vraagstukken die er spelen. Jij als planoloog hoort juist inhoudelijk goed te zijn met betrekking tot hoe het proces vormgegeven dient te worden om er- voor te zorgen dat aan het einde van de rit verantwoord beleid op tafel komt te staan. Nu klinkt het misschien alsof de inhoud er helemaal niet toe doet. Dat is uiteraard niet waar, want ook als planoloog hoor je inhoudelijke stukken op te stellen, zoals een probleemstel- ling. Echter is deze sterk aan verander- ing onderhevig door de verschillende belangen en meningen die collega's en belanghebbende partijen hebben. Als je meer van de inhoud bent kan de praktijk vies tegenvallen.

Als onderzoeker heb je daarnaast vaak mogen ervaren dat de manier waarop je een onderzoek vorm geeft in je eigen handen ligt. Dit is natuurlijk niet altijd zo, maar als je een eigen onderzoek doet dan is daar wel sprake van. Veel keuzes maak je zelf, die wel ethisch

verantwoord moeten zijn, waarbij de ge- maakte besluiten worden verklaard. In de praktijk maak je zelf echter niet veel beslissingen, maar doe je dat juist in groepsverband of binnen een bepaalde hiërarchie. Dit betekent dus ook dat je het niet vermoeiend moet vinden wan- neer tijdens vergaderingen gesprekken plaatsvinden waar geen einde aan lijkt te komen. Je moet overtuigend kunnen zijn, weten hoe je met mensen om moet gaan en doorhebben hoe bepaalde in- terne processen in elkaar zitten om echt een toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het proces en de inhoud. Als je dit alleen maar gedoe vindt dan is de praktijk misschien niets voor jou.

Ik kan nog wel pagina's aan voorbee- lden geven over hoe de praktijk kan verschillen van wat je in eerste instantie verwacht. De praktijk kan echter net zo vermoeiend zijn als het lezen van een wetenschappelijk artikel waar de auteur al zijn dure woorden heeft gebruikt om het zo onbegrijpelijk mogelijk te maken voor ons als student. Mijn boodschap is dan ook om goed na te denken over de keuze waar je later terecht wilt komen, omdat niet alles is wat het lijkt.



Ministerie van Infrastructuur en Milieu





Study Abroad Kenniscentrum

Voor Geowetenschappers, powered by EGEA

Tijmen Polman, EGEA Utrecht - Mooie jaloers makende verhalen van geografie studenten die naar tropische oorden, wereldsteden of derde wereldlanden zijn geweest om te studeren, staan centraal in de katern 'studeren in het buitenland'. Deze verhalen hebben je vast wel eens doen denken: "is studeren in het buitenland iets voor mij?" Als dat het geval is roept het waarschijnlijk heel veel vragen bij je op: "naar welk land zou ik willen? Welke universiteit moet ik kiezen? Is studeren in het buitenland niet te moeilijk? Kan ik het wel betalen? Wil ik het vertrouwde Nederland verlaten? Durf ik het wel?" Kortom er zijn veel vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat je daadwerkelijk in het buitenland kan en wil gaan studeren. Onbeantwoorde vragen vormen een barrière, een hoge muur die onbeklimbaar lijkt. Om deze barrière weg te nemen kan het Study Abroad Kenniscentrum je de opstap geven om over de muur te springen naar een uitdagende en spannende tijd in het buitenland!

Het Study Abroad Kenniscentrum voor Geowetenschappers is een initiatief van EGEA Utrecht en de Faculteit Geowetenschappen. EGEA staat voor European GEography Association. Samen met meer dan 90 andere entiteiten maakt EGEA Utrecht onderdeel uit van het grote Europese EGEA-netwerk. EGEA Utrecht is dan ook de internationale studievereniging voor alle studenten aan de Faculteit Geowetenschappen. Wij kennen geen lidmaatschap! Op Europees niveau organiseren wij congressen, uitwisselingen, en nog veel meer evenementen. Binnen Utrecht organiseert EGEA activiteiten voor internationale en Nederlandse studenten. Daarnaast kunnen studenten die hun grenzen willen verleggen en denken om te studeren in het buitenland bij ons terecht voor het Study Abroad Kenniscentrum. Maar hoe werkt dat dan precies, is het ook iets voor mij?

EGEA Utrecht gaat studenten aan de Faculteit helpen hun exchange in het

buitenland zo goed mogelijk voor te bereiden. De voorbereiding begint met het zoeken van antwoorden op de vragen die je hebt. Voor vragen omtrent de aanmeldingsprocedures etc. kan je terecht bij Sabrina Verheul van het International office. Je kan daar binnen lopen op maandag en dinsdag van 13:00-14:30. EGEA Utrecht kan je daarentegen helpen met het beantwoorden van al jouw praktische vragen. Dit doen wij op een unieke manier! Wij kunnen je koppelen aan een geografie student die in de stad van jou keuze gestudeerd heeft of studeert en daardoor jou alle do's en don'ts kan vertellen. Ook als je nog twijfelt kun je naar EGEA komen voor hulp bij het maken van je keuze. Studenten waaraan je gekoppeld kan worden zijn:

- Nederlandse studenten die al op exchange zijn geweest.
- Internationale studenten die in Utrecht studeren.
- Geografie studenten van één van de vele EGEA entiteiten. EGEA Utrecht heeft een groot netwerk waar

jjj dus gebruik van kan maken! Om je een idee te geven bij wie je terecht zou kunnen, stellen Ellen en Nadine zich even voor:



Hi! My name's Ellen and I'm a student at Monash University in Melbourne, here on exchange at UU. I can provide you with information on student life in Australia, Monash University, our clubs and societies, what the

courses (or units, as we call them) are like, living aspects (finding a room and budgeting for Australia) and especially the awesome things to see and do and all the fun places to go out in Melbourne! I'm here to help you out with anything to do with Melbourne and studying abroad in Australia through the Study Abroad Knowledge Centre program. Hope to chat with you soon!

Hey everyone, my name is Nadine, chairwoman of the board of EGEA Utrecht this year.

Last year I studied in Madrid for one semester, at the Universidad Complutense de Madrid, which houses over 85.000 students, of which 9.550 are international. The semester I spend in Madrid was definitely the best half-year of my life! I lived with 5 amazing Spanish flat mates, experienced the Spanish stu-

dent life and got to know a lot of other international students. I would advice everyone to study abroad as well, and if you have any questions related to studying abroad in Madrid or in any other city, I would love to help you! Just pass by at the EGEA room or send us an email. Espero verte pronto!

Naast de verhalen van Ellen en Nadine heeft EGEA een grotere verzameling van ervaringen van studenten die in het verleden in het buitenland gestudeerd hebben en van internationale studenten die in Utrecht gestudeerd hebben/studeren op de EGEA-kamer staan. Iedereen is iedere werkdag van 11.00 tot 15.00 uur welkom om deze map te bekijken. Kom met al je vragen of voor extra informatie langs op de EGEA kamer (Ruppert 002, tegenover Ruppert Blauw), voeg ons toe op Facebook of stuur een mailtje naar egea@uu.nl.

Experience Geography, Explore the World!

Studeren in het buitenland?

Zit er een organisatie die activiteiten organiseert?

Wie zijn de leukste docenten?

Hoe hebben andere studenten in het buitenland ervaren?

Wat moet ik van thuis meenemen?

Hoe kom ik snel aan een kamer?

Wat is de leukste studentenstad?

Wat moet ik absoluut vermijden?

kom naar het
EGEA Utrecht

**Study Abroad
Kenniscentrum**

In de EGEA-kamer (Ruppert 002, tegenover Ruppert Blauw)
Iedere werkdag geopend van 11.00 tot 15.00

EGEA Utrecht, het Studu Abroad Kenniscentrum voor geowetenschappers!

facebook twitter egea utrecht

Buddy go Dutch

meeting exchange students

Linde, redactie - Het is en dinsdag avond als ik op een terrasje aan het Lucasbolwerk op de uitkijk zit. Haar naam ken ik, en ook haar profielfoto, maar zal ik mijn Braziliaanse Buddy hier wel herkennen? Dat blijkt niet al te moeilijk. Een kwartier te laat komt er een kinderfiets aangescheurd, met aan het stuur een studente met lange zwarte haren. Hoewel te laat komen volgens ondergetekende eigen is aan studenten, vertelt Luiza me dat het ook een Braziliaanse gewoonte is. De eerste gelijkenis is al een feit.

Oprichting en doelstelling

De stichting BuddyGoDutch is een non-profit organisatie die is opgericht in 2010. De organisatie heeft als doel om nationale en internationale studenten aan elkaar te koppelen om te kletsen en elkaars cultuur te leren kennen. Utrechtse studenten krijgen zo de kans hun studententijd meer internationale diepgang te geven en internationale studenten hebben gelijk na aankomst al wat aanspraak.

Speeddate

Een efficiënte manier om iedereen aan een Buddy van zijn of haar gading te helpen is het speeddaten. De speeddate van september 2013 vond op twee avonden plaats in een uitgaansgelegenheid aan het Janskerkhof, die voor de gelegenheid was ingericht met een lange rij tafels en stoelen. In gesprekjes van enkele minuten was er gelegenheid om kennis te maken met een tiental internationale studenten, waarvan deelnemers zelf een top vijf samenstelden. In de week na de speeddate werden matches gezocht, en emailadressen doorgestuurd. Vanaf dat moment is het

aan de studenten zelf om af te spreken!

Activiteiten

Het staat de Buddies vrij om af te spreken wanneer zij maar willen, maar om het contact levend te houden organiseert het bestuur iedere drie weken een borrel. Daarnaast is dat een goed moment om ook andere (inter)nationale studenten te leren kennen met zeer diverse achtergronden, aangezien het programma niet studie specifiek is. Daarnaast organiseert BuddyGoDutch ook regelmatig groepsactiviteiten zoals een Bierproeverij, een "Dutch Movienight", een Halloween Pubcrawl, enzovoorts.

Ben jij na het lezen van dit stuk enthousiast geworden en wil je een Buddy worden van een internationale student in Utrecht? Geef je dan voor februari op via buddygodutch.nl en wie weet met wie jij een Buddyschap aangaat volgend semester!

Om jullie een impressie te geven deelt Linde van de oikosredactie haar bevindingen, zij heeft namelijk een 'Braziliaans Buddy'!

Een Braziliaanse Buddy

Het is een dinsdag avond als ik op een terrasje aan het Lucasbolwerk op de uitkijk zit. Haar naam ken ik, en ook haar profielfoto, maar zal ik mijn Braziliaanse Buddy hier wel herkennen? Dat blijkt niet al te moeilijk. Een kwartier te laat komt er een kinderfiets aangescheurd, met aan het stuur een studente met lange zwarte haren. Hoewel te laat komen volgens ondergetekende eigen is aan studenten, vertelt Luiza me dat het ook een Braziliaanse gewoonte is. De eerste gelijkenis is al een feit.

Eten en drinken

In het café bestelt Luiza een Liefmans. Ander bier drinkt ze eigenlijk niet. "Het is misschien een beetje een "girly" drankje, maar ik vind het lekker", zegt ze. Later op de avond volgt het onvermijdelijke moment dat er op de menukaart wordt gekeken en de bitterballen lonken. Er wordt dan ook een portie besteld. Ik sta ervan te kijken hoe geraffineerd Luiza de bitterballen in de mosterd doopt. Nederlandser kan bijna niet. Desgevraagd antwoordt ze: "Ik vind bitterballen erg lekker. In Brazilië hebben we geen bitterballen. In Brazilië hebben we wel meer soorten fruit. Zo eten we vaak acai bessen.

Studeren

Aan BuddyGoDutch kunnen studenten van allerlei disciplines deelnemen. Nadat ik (zoals zo vaak) uit heb moeten leggen wat een studie

Geografie inhoudt, vraag ik naar Luiza's opleiding: "In Brazilië zijn de openbare scholen heel slecht. Particuliere scholen zijn beter maar ook erg duur. Mijn ouders hebben heel hard moeten werken om mij naar een particuliere school te laten gaan. Hierdoor was het wel mogelijk dat ik kon gaan studeren. Nadat ik een tijdje in de Verenigde Staten heb gewoond, wilde ik graag naar Duitsland om te studeren. Jammer genoeg kon dat niet. Toen ben ik in Nederland terecht gekomen en nu studeer ik farmacie in Utrecht".

Uitgaan

Luiza houdt wel van uitgaan: "Toen ik net in Nederland was ging ik veel uit naar clubs, voornamelijk om vrienden te maken. Jammer genoeg zijn veel van de internationale vrienden die ik hier heb leren kennen, Erasmus studenten, al weer naar huis. Nu ga ik dan ook minder uit." "In Nederland is alles zo netjes en georganiseerd. Dat vind ik hier wel heel fijn, maar een Braziliaan brengt overal waar hij gaat chaos met zich mee." Als ik dat probeer te vertalen naar een positieve eigenschap, levendigheid, is Luiza het roerend met me eens.

Die levendigheid hoop ik als Buddy van Luiza dit jaar dan ook een klein beetje van haar over te nemen. En misschien krijg ik haar dan uiteindelijk toch aan een pilsje...

Introductieweek

The Geofather Wie, Wat, Waar!

***Eileen, redactie* - De start van de studie begint voor onze nieuwe lading sjaars met de introductieweek, georganiseerd door de introductiecommissie. Deze week is een goed voorproefje van wat Sociale Geografie en Planologie studenten in houdt. De eerste drie dagen bestaan uit veel spelletjes doen, colleges volgen, elkaar beter leren kennen en feesten. Tijdens de week lossen de nieuwe studenten samen met hun mentoren de moord op de Geofather op. Een van de leden van de grote maffiabazen, oftewel de introductiecommissie, is de moordenaar, maar wie?**

Ieder groepje was een maffiagroep uit een bepaald land en helpt de grote maffiabazen met het oplossen van de moord. Zo waren er maffiagroepen uit Turkije, Colombia en India.

Nadat op dinsdag de dag begon met een introductiepraatje over wat studeren precies inhoudt door Leo Paul en natuurlijk Jos Bierbooms, maakte je tijdens de lunch kennis met je groepje. Bijzondere gadgets kwamen voorbij, de meeste groepjes begonnen nog voor 12 uur aan hun eerste biertje en er ontstonden nieuwe vriendschappen. Daarnaast moest er die dag natuurlijk gewerkt worden aan het moordonderzoek. Wanneer in de middag spellen als geblinddoekt waterpistool schieten (met als gevolg doorweekte mentoren), het hustle spel en geo-graven gespeeld werden, kon ieder groepje met behulp van een heleboel bijzonder verdiende bonuspunten het moordwapen vinden. Uit de vele hints bleek dat de Geofather vermoord is met een broodmes. 's Avonds was het tijd voor het eerste introfeest, maar tevens het laatste sjaarsfeest van de eerstejaarsraad. Iedere vrouw kreeg een hoofdstad, waarvan iedere man een bijbehorend land kreeg toegewezen. Wanneer je jouw match had gevonden,

kreeg je een shotje. Dit leidde tot een hoop om over te praten de volgende dag.

De eerste colleges Sociale Geografie stonden op woensdagochtend op het programma. 's Middags stonden hun lieve mentoren hen op te wachten om de moord verder op te lossen. In het centrum was een vossenjacht aan de gang, waarmee de groepjes de plek van de moord konden vinden. De IC en het bestuur liepen in merkwaardige, maar onopvallende outfits door de stad op plekken die cryptisch omschreven waren. Veel vossen zaten erg goed verstopt en wanneer je er een gevonden had, moest je goed opletten dat je ze niet uit het oog verloor of werd afgeleid door andere groepjes. Bij iedere vos kon je letters krijgen die uiteindelijk leiden tot de plek van de moord, namelijk achter de Dom. Omdat we ontzettend veel geluk hebben gehad met het weer, bestond het diner voor veel groepjes uit een pizza in het park of een sateetje op het terras. In de avond werd het centrum van Utrecht opnieuw verkend, nu met een kroegentocht. In de Smith & Jones werd gepoold en bij de oude nieuwe stamkroeg de Ouwe Dikke Dries werd een traditionele pubquiz gehouden. Ook werden de V.U.G.S.-liederen bestudeerd en uiteindelijk heel



hard gezongen in de Mick O'Connells. Tot slot werd bij Otje het spel 'ik wil graag zien' van de lama's gedaan, waar bijvoorbeeld Miley Cyrus op een seksboerderij en de mentoren dronken in de IKEA voorbij kwamen. Voor de liefhebber was er nog een naborrel in de ODD. Op de laatste dag van het weekprogramma werd de moord in zijn totaal opgelost. Wie o wie was degene die achter de dom met een broodmes de Geofather neer stak? Voordat het zover was, werd na het college planologie de spannende film Gangster Squad vertoond. Vervolgens werden de nieuwe leden enthousiast gemaakt voor een commissie bij de V.U.G.S. Vele sjaars schreven zich in voor onder andere de wintersport commissie, de eerstejaarsraad en natuurlijk de Breekweek. Na de commissiemarkt was het toch echt tijd om de moord op te lossen. Hiervoor werd de geografische kennis van de sjaars getest. Vlaggen raden, geo pictionary en ken je Nederland

leidden opnieuw tot letters die ons naar de moordenaar brachten. De moordenaar was namelijk de benjamin onder de grote maffiabazen, Pete. Voor de allerlaatste keer die week werd er met het weekgroepje gegeten, opnieuw was het park favoriet.

Tot slot was het tijd voor een goede afsluiter van een zeer geslaagde introductieweek, een feest in de Poema. Tijdens de week hebben de nieuwe sjaars ontzettend veel geleerd over de opleiding, de V.U.G.S. en misschien wel het belangrijkste, over elkaar. Dankzij de IC, bestuur, fotografen, draaiers en mentoren heeft iedere eerstejaars een mooie introductie gehad voor een tijd die voor hen net begonnen is, hun studententijd.

Zwaar vermoeid, maar vol enthousiasme stond ook het legendarische weekend nog op het programma!

Introductieweekend

Gestrand in Brabant

Fabian, redactie - Gaan we via Boxtel of via Vught? Dat was op vrijdag de vraag die de introductiegroepjes voorgeschoteld kregen. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit. Ver lopen moest je uiteindelijk toch om in het schitterende Sint Michielsgestel te geraken. Gewapend met een ei gingen de groepjes op zoek naar spullen om dat ei voor te ruilen. Je moet toch wat doen als je geen zin hebt om om 11 uur 's ochtends al in de kroeg te gaan zitten.

Eenmaal aangekomen bij groepsaccommodatie de Zonnewende, wat meer weg had van een klein dorp, werden de bedden verdeeld en belangrijker, de eerste biertjes getapt. Sommige groepjes waren overigens bij aankomst al volledig de weg kwijt en een enkele deelnemer schijnt nog steeds ergens in de Brabantse bossen rond te dwalen. De avondklok had inmiddels al geklonken toen min of meer alle groepjes het hadden gevonden. Precies op tijd, want de docenten kwamen, onder aanvoering van Jos Bierbooms, langs om de befaamde quiz te doen met de stemkastjes.

Na dit spektakel was het tijd voor het eerste feest van het weekend. De sjaars maakten kennis met het principe van changer en sommigen namen goed de tijd om hun nieuwe groepsgenoten intiem te leren kennen.

Bij de eerste zonnestrallen die het dauw op de Noord-Brabantse boomtoppen deed glinsteren was dan ook nog niet iedereen uitgefeest. Hier en daar was nog een V.U.G.S.'er te vinden die de weg naar de slaapzaal niet helemaal had weten te vinden.

Zaterdagochtend. Degenen die zich niet goed genoeg hadden verstoep

moesten er bij de ochtendgymnastiek aan geloven. Het was overigens een prima warming-up voor de schone en vieze spellen, want hoewel het er bij de schone spellen op neer kwam dat je met je groepje ging zitten om je te vergapen aan de zich omkledende mentoren en sjaars, was het bij de vieze spellen toch rennen geblazen. De lauwe bud, yoghurt, vla en modder vloog de steeds viezer wordende geografen om de oren terwijl ze tevergeefs een schuilplaats probeerden te zoeken. Zelfs de sjaars die gedurende de introductie het meest vlekkeloze gedrag vertoonden bleven niet ongedeerd.

De zaterdagavond was ook niet de avond van het vlekkeloze gedrag. De bontem avond bleef redelijk netjes en op sommigen momenten ontroerend. De legendarische bierestafette gaat echter niet alleen gepaard met bevlekte shirts, maar ook de nasleep ervan levert vaak een puinhoop op. Diegenen die wel overeind konden blijven, dansten en changer'den er weer lekker op los. De volgende ochtend met bijbehorende reis terug naar Utrecht bleef voor iedereen een brakke waas en velen kwamen dan ook pas in hun eigen bedje weer bij zinnen.

Bestuurswissel

Wisseling van de wacht

Tim, redactie - Op 12 september was het dan zover, het oude bestuur werd uitgezwaaid en het nieuwe bestuur deed zijn intrede. In het academiegebouw werden de nieuwe helden van de V.U.G.S. glansrijk geïnaugureerd.

Op de bewuste donderdag begon de avond al vroeg voor een paar leden: om half 7 begon in het academiegebouw, een geweldig mooi gebouw op het Domplein, het besloten deel van de ceremonie. Het beleidsplan en het jaarverslag werden besproken terwijl de overige gasten ondertussen binnenstroombden voor wat koffie en thee. Rond 8 uur kwamen dan ook het bestuur en het kandidaatsbestuur om wat te kletsen met vrienden en familie totdat iedereen de Senaatszaal werd ingeroepen.

De Senaatszaal was voor iemand zoals ik enorm indrukwekkend. In deze zaal hangen grote schilderijen van professoren en in het midden van de zaal was een grote tafel met zes stoelen. Dit was serious business. De zitting begon met de voorzitter, Jurjen, van het oude bestuur die een introductie hield. Na iedereen verwelkomd te hebben ging hij door met de Zwanenzang, iets waar veel V.U.G.S.-ers zich op verheugd hadden. Een voor een ging hij alle andere bestuursleden af. Alle mooie, gekke en soms ook minder mooie momenten van het afgelopen jaar passeerden de revue. Hierna werd het tijd voor het officiële gedeelte van de avond: de bestuursleden werden allen door Jurjen gedechargeerd van hun functie, zowel als bestuurslid

als als commissaris, en op het laatst was het de beurt aan Jurjen om het stokje over te dragen aan Puck, de nieuwe voorzitter van de V.U.G.S. Toen dat gebeurd was, was het tijd dat Puck de nieuwe commissarissen inaugureerde. Hierbij kwam een einde



aan het officiële gedeelte van de dag. Een nieuw bestuur begon aan een geheel nieuw avontuur!

Een V.U.G.S.-activiteit zou een V.U.G.S.-activiteit niet zijn als er geen bier werd geschonken na afloop! De wisseling werd na afloop goed gevierd met een paar bier-tjes of misschien wel iets meer..

V.U.G.S. wil het je
zo voordelig en makkelijk
mogelijk maken.

Dus hebben ze een
boekenleverancier die
daarbij past.



CLBA

Commissieleden bedankt!

Jessy, redactie - De CLBA is de altijd heerlijke, schandalige bedank activiteit van het jaar. Tijdens deze activiteit worden de commissieleden van de V.U.G.S. in de watten gelegd, of moet ik zeggen in het bier gelegd!



bus reed immers gewoon over de busbaan), stonden wachtende mensen vreemd te kijken. Dit was weer eens wat anders dan je busje 11 of 12! Na een lange feesttocht door Utrecht was het tijd om weer terug te keren naa de Cambridgebar op de Uithof om het feestje daar nog even voort te zetten. Aan het eind van de avond ging men moe maar voldaan weer richting huis. Namens het bestuurs nogmaals: commissieleden bedankt!

De avond ging goed van start met verschillende bierspelletjes waardoor de stemming er al goed in kwam. Want wie wil er nou niet een koe melken waar bier uitkomt?! Of estafettes rennen terwijl er biertjes ge-at moeten worden? Oftewel de avond ging heerlijk van start en de feeststemming zat er al goed in toen de volgende verrassing zich aandiende: een feestbus! Met alle V.U.G.S.-ers konden we in een bus hopen die ons feestvierend en bierdrinkend en al door de binnenstad van Utrecht reed. Bier, muziek, licht en onverwachte bochten; alle goede elementen voor een epische avond waren aanwezig. Een uur lang reed de bus kriskras door Utrecht. Bij elke reguliere halte waar de bus moest wachten bij een stoplicht (ook deze

Voor de leuke foto's: kijk vooral op de V.U.G.S site!



Buitenlandse Binex Brussel

Op pad in de Europese hoofdstad

Bob van der Meij, gastschrijver - **Het heeft twee jaar geduurd maar eindelijk was het op 4 oktober weer tijd voor de Buitenlandse Binnenlandse Excursie. U vindt deze terminologie verwarrend? Onzin, als geografische wereldburgers zijn onze buurlanden niets meer dan onze achtertuin en een tripje naar Brussel kan daarom prima worden georganiseerd door de Binex commissie.**

Ça va, op deze vrijdagmiddag vertrokken ruim 25 enthousiastelingen naar onze zuiderburen onder de zinspreuk 'Helemaal naar de (Bu)Binex!'. Achteraf gezien had een zinspreuk in de trant van 'België: Hoe het niet moet' ook niet misstaan aangezien de Belgen klaarblijkelijk van mening zijn dat een gebrek aan ruimtelijke planning wel degelijk een vorm van ruimtelijke ordening is. Na een enerverende treinreis, waarbij net als bij voorgaande uitjes naar België de treinkaartjes wederom niet in orde bleken te zijn, kwam het reisgezelschap aan het begin van de avond aan in de Belgische hoofdstad. Een welverdiende opfrisbeurt in het voor V.U.G.S. begrip buitengewoon extravagante hostel later begon het eerste programmaonderdeel: gezamenlijk een goede bodem leggen voor de avond die zou volgen. Voor de verandering had men dit keer minder oog voor de haute cuisine op elkaars bord, maar des te meer voor de fraaie speciaalbiertjes van de buurman of vrouw. Even verderop in de Celtica moest vervolgens ook het Brusselse nachtleven eraan geloven, met halve liters voor slechts twee euro waanden wij ons zowaar in Oost Europese sferen. Deze bierprijs was overigens niet het enige wat menigeen daaraan deed denken. Het bij de lokale bevolking volledig afwezig zijn van enige kennis van de laatste hitjes schetste het beeld dat wij op bezoek

waren in een land waar de tijd al enige tijd had stilgestaan. Aangezien Brussel beter bekend staat als de hoofdstad van Europa kan een excursie als deze natuurlijk niet zonder een bezoek aan de Europese wijk. Onder leiding van iemand van EGEA Brussel trokken wij daarom op zaterdag de Leopoldswijk in, een wijk die doordeweeks bruist van de vele uiteenlopende activiteiten en de duizenden Eurocraten die er werken. Gedurende het weekend is het voornamelijk een doolhof van onpersoonlijke maar indrukwekkende gebouwen van het Europese Parlement, de Europese Commissie en vele andere Europese instellingen die er zijn gevestigd. Om daar verandering in aan te brengen worden er momenteel enkele appartementcomplexen gebouwd, al is het nog maar de vraag of hier op korte termijn mensen zullen intrekken gezien de exorbitant hoge vraagprijzen. Naarmate de rondleiding langzaam richting het oude centrum voer werd steeds duidelijker dat Belgen in het heden en verleden een fascinatie hebben voor het slopen van dingen. Niks bureaucratische rompslomp en complexe langdurige planningsprocessen. Bij elk nieuw bouwproject moest het huidige landgebruik het simpelweg ontgelden. Parken, gebouwen en delen van woonwijken zijn zo in het verleden met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor bijvoorbeeld het centrale

station en de vele Europese bouwwerken. In de avonduren verplaatste het feestgedruis zich naar Delerium, the place to be voor de echte liefhebber van (Belgisch) speciaalbier. Met een menukaart zo dik als de syllabus statistiek gevuld met om en nabij de 2.000 verschillende bieren zat er voor iedereen wel wat wils tussen. De debutanten op het gebied van speciaalbier dronken wijzelijk 'dicht bij huis', maar de echte avonturier waagde zich aan gerstenat met vleugjes van drop, bitterkoekjes of zelfs chilipepers. En alhoewel deze gedurfd keuzes niet altijd het gewenste resultaat hadden stond inmiddels wel vast dat de zondagochtend voor iedereen een zware zou worden. Traditiegetrouw begint de laatste ochtend met het inpakken van de tassen. Het moment waarop je tas toch echt kleiner lijkt dan op de heenweg of wanneer je tot de conclusie komt dat inpakken voor een week toch echt ietwat overdreven was voor een weekendje. Enfin, rond het middaguur stond iedereen fris en fruitig (uitzonderingen daargelaten) weer paraat voor het laatste programmaonderdeel: een rondleiding door Oud-Molenbeek, ook wel bekend als petit Manchester. Deze negentiende

eeuwse wijk, gelegen net buiten de eerste stadsring, is een voormalige arbeidersbuurt waar Vlaamse en Waalse migranten gingen en Marokkanen kwamen. Industriële glorie heeft plaatsgemaakt voor sociale woningbouw. Vandaag de dag proberen bewoners vanaf onderaf de leefbaarheid van de wijk stukje bij beetje te verbeteren door woningen op te knappen en de sociale cohesie te bevorderen. Twee uur later zat de rondleiding erop, evenals de Buitenlandse Binex. Of toch niet? Terwijl een enkel duo gewapend met karton en stiften richting de snelweg vertrok, stelden velen de terugreis voorlopig uit door een bezoek te brengen aan het Atomium of de binnenstad. Toen de echte diehards uren later eindelijk de trein naar het hoge Noorden pakten werd er volkomen onverwacht onderweg besloten om onder het motto 'nu we er toch zijn' nog even een bliksembezoek te brengen aan Antwerpen. Niemand kon zich op dit moment nog indenken dat we twaalf uur later zouden ontwaken in een afgelegen schuur op het Belgische platteland. Het hoe, wat en waarom bleef voor iedereen nog lang een raadsel, maar vast stond dat de BuBinex zelden zo memorabel was geweest. Commissie bedankt!



Aankondigingen

Kerstvakantie & Activiteiten januari

Allereerst willen we jullie een heel fijne vakantie toewensen! Geniet van de feestdagen en tot in het nieuwe jaar! Na de vakantie staan er weer mooie activiteiten voor jullie klaar.

Op 7 januari is het Nieuwjaarsgeocafé. Kom naar de Ouwe Dikke Dries en proost met je mede-geografen op het nieuwe jaar!

De **tweede lezing** vindt plaats op **maandag 13 januari**. Het onderwerp is op moment voor schrijven nog niet bekend, maar hiervoor houd je natuurlijk de website in de gaten!

Voor de feestbeesten is er **23 januari een V.U.G.S.-feest!** De tentamens zijn voorbij en de onderwijsvrije week staat voor de deur, dus kom het vieren!

De dag na het V.U.G.S.-feest is er wederom een **brakke film middag**. Houd Facebook in de gaten om te stemmen op jouw favoriete film en rol tegen het eind van de ochtend vanuit je bed rechtsstreeks de V.U.G.S.-kamer in voor een ontspannen uitbrakmiddag.

Voor meer informatie & activiteiten ga je naar www.vugs.nl!

Colofon

Redactie

Sven Beekers
Eileen Buiting
Fabian Kreulen
Jessy Oosterbosch
Janny Habraken
Madeleen Graafland

Linde Jehée
Tim de Vries
Lisan Berk

Druk

www.flyeralarm.nl

Foto omslag

CC License

Oplage: 950

V.U.G.S.

Leuvenlaan 2
3584 CE Utrecht
Postbus 80115
Kamer 0.05
[t] 030 2532789
[e] vugs@uu.nl
[i] www.vugs.nl

Koop nu je rijbewijs B

voor een vaste prijs en ga voor goud en kies voor zekerheid!

€ 2.295,--



- Onbeperkt lessen
- CBR Tussen Tijdse Toets
- Maximaal 5 CBR praktijkexamens
- Betalingsregelingen mogelijk
- Schrijf je nu in voor een **gratis** Rijtest



Bruinsma Verkeersopleidingen

Herculesplein 221 – 231 Utrecht (030) – 2510864 www.bruinsma.nl



Facebook.com/bruinsmaverkeersopleidingen



@bruinsmaverkeer



Café Ouwe Dikke Dries

Waterstraat 32 • Wijk-C, Utrecht
06-53321882 • ouwedikkedries.nl



V.V.G.S. GEOCAFÉ
elke eerste woensdag van de maand

